

C U N S T - P S

Innerlijk

landschap

Gedichten bij foto's van Alice Bunt

K u n s t e n a a r s

V e r e n i g i n g

F l e v o l a n d

CUNST - PS

In het voorjaar van 2018 konden we vanuit stichting De Zijderups een serie workshops aanbieden voor oudere bewoners in Almere Filmwijk. Full Color Buurtlokaal heet het project. Marion Snijders gaf vier workshops waarin de deelnemers kennismaakten met grafiek. Ik gaf vier workshops tekenen en ook vier workshops poëzie en Christian Wisse kwam als laatste met een serie van vier workshops keramiek. Een creatieve reis, noemden we het. Voor mijn workshops nodigde ik ook leerlingen uit van basisschool Het Polygoon, die in hetzelfde gebouw zitten. Voor de poëzieworkshops waren er vijf leerlingen van groep 8. Twee van hen kwamen ook de laatste poëzieworkshop, die viel op hun vrije dag, namelijk Tweede Pinksterdag. Ze waren enthousiast!

Tijdens de laatste workshop hebben we deze serie gemaakt. Ze kregen allemaal een foto (van fotograaf Alice Bunt) en ze konden kiezen voor een woord dat volgens hen paste bij de sfeer van de foto. Vervolgens kregen ze de opdracht om over dat woord te schrijven vanuit zichzelf en tegelijk vanuit de foto. Een moeilijke opdracht? Misschien wel, maar het resultaat is de moeite waard.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier,
Hein Walter

Inhoud

Begin	<i>Anna Selami</i>
Verbazing	<i>Lia Bout</i>
Trouw	<i>Tanja Coenen</i>
Verwarring	<i>Paula van Trappen</i>
Liefde	<i>Genesy Peiter</i>
Crisis	<i>Anita Doornweerd</i>
Verval	<i>Rob Koper</i>
Uitdaging	<i>Judy de Lang</i>
Schoonheid	<i>Mieke Wiegertjes</i>
Hoop	<i>Ingrid de Bruin</i>
Einde	<i>Anne Kennedy</i>

Begin

Ik begin
met mijn zonsondergang routine.
Ik ben moe
van al dat schijnen.

Niemand kijkt naar mij,
ik zie geen licht,
of ben ik dat licht?

Ja, natuurlijk,
ik ben een zon,
ik ben het licht.

Nu ik erachter ben gekomen,
zie ik alles goed, maar is het echt zo?
Dat zou ik nu niet weten.
Ik ben zo blij, ik weet niet eens precies waarom.

Anna Selami



Verbazing

Er hangt een waas over de velden
Het dagen van de zon gaat komen
Ik kijk daar zeer naar uit

Oma komt vandaag,
haar fietstassen gevuld met appeltaart
zelf gemaakt, feest als oma komt

en kijk de zon komt op
de kilte verdwijnt
en maakt plaats voor warmte
een trommeltje met ijsjes van Jamin

pan met nasi voor het hele gezin
oma hoe oud bent u
58 jaar kind
wat jong nog denk ik nu.

Lia Bout



Trouw

trouw bouw ik elk jaar
m'n knoppen
m'n groene bladeren,
ik kijk uit naar nieuw leven

hoe trouw ben ik zelf
aan mezelf
hoe moeilijk
om trouw aan mezelf te zijn

trouw kijken de hondenogen
bruin en vochtig
in mijn bruine ogen

trouw tot in de dood
dat beloofden
m'n ouders elkaar

Tanja Coenen



Verwarring

Ik ben verbaasd,
wat een verwarring.
Laaghang de wolken

bijna drukkend op het landschap.
Ik ben toch een kind.
Is dit nu eenzaamheid.

Ook mijn gemoed verkeert
in een laag drukgebied.
Ik ken het verschil tussen warm en koud.
Maar dit is veel erger.

Waarom ik verbaasd ben,
brengt me in verwarring.
Deze pijn gaat diep en hij beseft het niet.
Verwarring.

Paula van Trappen



Liefde

Toen mijn moeder vertrok, wisten mijn gevoelens
het even niet meer, alles ging door elkaar heen,
mijn blijdschap, verdriet en liefde,
maar na de dagen en uren wist ik dat ze bij mij was.

Toen ze wegging, gaven we een groepsknuffel
en zwaaiden haar uit en gaven haar kusjes.
Toen begon ik me eenzaam te voelen
ondanks dat ik mijn broertje had.

Maar eerder die dag ging alles goed,
ik was geslaagd voor mijn kickboks-examen
en ik ging vrolijk met mijn broertje spelen.

Ik heb gelachen maar toen mijn moeder weg was,
kwam mijn verdriet.
Toen voelde ik me als het landschap.

Genesy Peiter



Crisis

De allerergste crisis in mijn leven vond plaats op die avond in Oktober.
Van een gezellig en gelukkig leven werd die avond mijn leven
compleet overhoop gehaald. Alles wat vertrouwd was, is er nu niet meer.
Het gaf crisis in vele betekenissen van het woord.

Maar ik blijf de trotse, gewortelde boom.
Soms gehuld in dichte mist.
Samen met andere vogels vliegen wij vrij in de lucht.
Leugens, leugens en nog meer leugens, een ware doofpot.

Crisis in gezondheid, werk, inkomsten en vele andere betekenissen van dit woord.
Geen dag gaat voorbij, dat ik er toch nog aan herinnerd wordt.
Net als de vogels die di niet hebben meegemaakt wil ik fijn samenleven.

Niet voor alles te moeten vechten. Hopelijk eens
die zonnige tijd tegemoet. Helaas, ik vrees
dat deze herinnering tot het eind van mijn leven veel stress en crisis blijft geven.

Anita Doornweerd



Verval

verlaten
lig ik uitgestrekt
onder weidse luchten
onbedekt

mijn horizon
is onbepaald
-benaderd slechts-
nooit ingehaald

de ploeg doorgroeft mijn opperhuid
ik ben voortdurend in verval
mijn grond verwaait met elke storm

ik verlies het van de tijd
ongemerkt en ongezien
raak ik mijzelf zo langzaam kwijt

Rob Koper



Uitdaging

Het leven is een uitdaging
Elke dag opnieuw
Wat gaat er vandaag gebeuren?
Er moet gebeld worden.

Ik spreek Engels
Niet voldoende Nederlands.
Komt iemand mij bijstaan?
Er moet gebeld worden.

Hoe doe ik dat?
Het is een nieuwe stap.
Goedemorgen, u spreekt met Judy de Lang.

Elke dag een nieuwe uitdaging.
Om te huilen en te lachen.
Weer gelukkig te zijn.

Judy de Lang



Schoonheid

Iedereen is weg.
Net nog gelach, gedoe, plezier
op deze weidse plas –
rust, stilte.

Stevig mijn voeten in het riet.
Zoveel geuren, geen geluid,
rust, weidsheid en uitzicht,
natuur in al zijn eenvoud.

Het zachte geluid van
een voorbij dobberende zwaan,
mooie zomeravond.

Jij aan het roer, ik lui in de kussens,
de stad op afstand
en zo dichtbij.

Mieke Wiegertjes



Hoop

Ik begin op de kale oppervlakte,
ik ben die ene grote boom.
Als ik verder op kijk,
staan er nog drie bomen.

Die drie kleinere bomen zijn net mijn drie katten.
Ze zijn mij heel dierbaar,
maar de middelste kat springt toch daar bovenuit.

De grond staat wel in bloei.
Wat hier gaat groeien
weet ik echt niet.

Mijn dierbaarste kat was bijna overleden
door acute astma-aanval, maar ik hoop dat hij nog
lang met mij samen mag leven en altijd
kan blijven genieten van de heldere blauwe lucht.

Ingrid de Bruin



Einde

Een nieuw begin
gaat het lukken
na dit einde
Natuurlijk

Herhaling op herhaling
Plots vanuit de donkere wolken
Zonnestralen, een gordijn van licht

Er is weer hoop
Vrijuit genieten
niet langer als Wij
maar nu als ik

Aarzelend eerst
Op weg naar een nieuw einde
Eerst alleen, misschien ooit weer samen

Anne Kennedy

